

SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË



Met NETS de stad in!

Docent zijn op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) betekent voor Joram veel meer dan alleen lesgeven. Zo was er in september het Ministry Weekend. Studenten en docenten gingen samen de stad in! Een verslag:

Donderdagochtend

We beginnen het Ministry Weekend door samen met elkaar te bidden, te zingen en uit de bijbel te lezen. We denken na over Handelingen 17 en hoe Paulus de context van Athene goed wilde leren kennen. Hij ging in gesprek met mensen door echt te luisteren en te vertellen over de opgestane Jezus. Een mooie start van deze dagen waarin wij mensen in Windhoek willen leren kennen en

het evangelie doorgeven!

Donderdagmiddag

Veel hekken en deuren door, gefouilleerd worden en lopend tussen prikkeldraad en hoge muren... Samen met een groep van tien studenten bezoek ik de gevangenis van Windhoek. We zijn hier niet allemaal voor het eerst. Één van de studenten, Jacky, werkt hier en mijn NETS-collega Ismael zat hier vroeger zelf gevangen. Hij kwam tot geloof en werkt nu voor het NETS-afstandsprogramma. In deze gevangenis zitten zo'n duizend mannen en honderd vrouwen gevangen. We bezoeken verschillende afdelingen en zijn diep onder de indruk. Onderweg naar de uitgang leidt dat tot

mooie gesprekken met elkaar over wat dit met ons doet en wat we als kerk voor gevangenen kunnen betekenen.

Donderdagavond

Met de hele groep gaan we naar een plekje net buiten Windhoek, waar op een berg in de natuur een klein kerkje staat. We doen een spel, wisselen ervaringen uit, eten samen en nemen tijd voor gebed en aanbidding in het kerkje. Andere groepen gingen vandaag naar een kinderkamer en gingen in gesprek met mensen op straat. Het is mooi om alle ontmoetingen in Gods hand te leggen. Als we in het donker terugrijden, zien we de ontelbare lichtjes van Windhoek in de verte.

Vervolg op pagina 3

Meer dan een jaar zijn we alweer in Namibië! In deze nieuwsbrief vertellen we over het 'Ministry Weekend' van NETS en over een reis die we maakten naar het noorden van het land.

Een hartelijke groet, Joram, Daniëlle, Miriam, Tirza, Joëlle en Elise

In deze Nieuwsbrief:

Mensen in Namibië 2 (2): Ovambo	2
NETS Ministry Weekend	3
'Droogte wurg mens, dier'	3
Theologie in Afrika	3
Meedanken en meebidden	4
We pray for Namibia	4

Mensen in Namibië

(2) De Ovambo

Namibië is een heel divers land, met veel verschillende bevolkingsgroepen. In de rubriek 'Mensen in Namibië' willen we in elke nieuwsbrief een van die groepen in beeld brengen. Vorige keer spraken over een gemarginaliseerde minderheid, de Bushmen. Dit keer de grootste bevolkingsgroep: de Ovambo.

Vorige maand kampeerden we als gezin een weekend in een dorp in het noorden van Namibië. We waren met onze GZB-collega's Daan en Judith op bezoek bij Pastor Kambau en zijn familie. Hij is een oudstudent van NETS, het seminarie waar Joram lesgeeft. Kambau is erg actief met evangelisatie en het stichten van kerken.

Het noorden van Namibië is het gebied waar de Ovambo vandaan komen, een bevolkingsgroep die trots is op haar culturele erfgoed. In de 19e eeuw trokken Finse zendelingen met ossenwagens vanaf de kust naar Ovamboland om het evangelie te verkondigen. Verschillende koningen en hun onderdanen werden christen, en anno 2019 zijn veel Ovambo dan ook lid van de Lutherse kerk.

Ongeveer de helft van de Namibische bevolking is nu Ovambo. Zij speelden een belangrijke rol in de onafhankelijkheidsstrijd en hebben veel economische en politieke invloed in Namibië. Op bezoek in Ovambogebied viel ons het grote contrast op tussen de snel groeiende steden en het leven op het platteland. Je kunt merken dat er in de regio veel geïnvesteerd wordt. Aan de andere kant is er ook veel armoede onder mensen die afhankelijk zijn van de landbouw. Zeker nu het zo kurkdroog is, dat veel vee het niet overleeft en oogsten zijn mislukt.

Joram mocht tijdens ons bezoek spreken in een kerkje gemaakt van golfplaten. Samen met de gemeente in het plaatsje Ongha prezen we God in de Oshiwambo-taal. Het was mooi om iets te proeven van het platteland in de Ovambo-regio. En het was bemoedigend om in de actieve en enthousiaste pr. Kambau iets van de vrucht van NETS te zien. Het is mooi om mensen in Namibië te mogen toerusten om het evangelie te delen met anderen, aan Ovambo en mensen met andere culturele achtergronden!



Foto's van boven naar beneden: 1. We kampeerden een weekend in een dorp in het noorden van Namibië. 2. We waren op bezoek bij Pastor Kambau. 3. Joelle speelt met zijn zoontje.

NETS Ministry weekend

(vervolg van pagina 1)



Foto: NETS-student-choir tijdens de Gospelshow op zaterdagavond.

Vrijdagochtend

Vanochtend hebben we dominees en voorgangers van verschillende kerken in de stad uitgenodigd voor een ontbijt. In kleine groepjes gaan ze in gesprek met studenten en daarna is er nog een paneldiscussie. Waardevol om zo als NETS contacten met kerken te verstevigen en mooi voor studenten om verhalen uit de praktijk te horen!

Vrijdagmiddag

Met een groepje studenten bezoek ik een huis waar kinderen worden opgevangen die vanwege omstandigheden niet thuis kunnen blijven wonen. We kletsen en spelen met hen. Daarna deelt een van de NETS-studenten iets over zijn eigen jeugd zonder vader en hoe de liefde van Jezus het verschil maakt in zijn leven.

Zaterdagochtend

Terug naar de gevangenis! We gaan naar Unit 7, de zwaarst beveiligde afdeling. Op een grote binnenplaats roepen we gevangenen bij elkaar. Tientallen mannen komen erbij: sommigen gaan zitten op een krukje en anderen staan van een afstandje toe te kijken. Samen zingen we in het Afrikaans tot eer van God. Vier van mijn studenten delen iets uit de bijbel en uit hun eigen leven om de gevangenen te bemoedigen. Mooi om de passie te zien waarmee ze dit doen! Ook twee gevangenen vertellen over hun geloof. Onderweg terug naar NETS mijmeren sommi-

ge studenten: ligt mijn roeping misschien in de gevangenis?

Zaterdagmiddag

Terug bij NETS lunchen we en treffen we voorbereidingen voor de Gospelshow die 's avonds zal zijn. Dat is een mooie gelegenheid om mensen bij NETS te ontvangen. Er is ook nog even tijd om het WK rugby te kijken, maar helaas wordt Namibië flink ingemaakt door Zuid-Afrika.

Zaterdagavond

Danielle komt samen met de meiden naar NETS. Miriam en Tirza hebben allebei een vriendinnetje meegenomen, want ze gaan vanavond optreden en willen nog even oefenen.

De gospelshow vindt plaats op het terrein van NETS en is een mooie mix van bijdragen in verschillende stijlen. Een koor van NETS-studenten trapt af en terwijl het langzaam donker wordt is er een mix van liederen, van ingetogen tot uitbundig, om de Heer te prijzen. Miriam, Velma, Tirza en Michelle zingen capella het lied 'We pray for Namibia' en dansen dan op de muziek van het swingende 'My light-house.' Ik ben erg trots op onze dames!

Zondagochtend

In kleine groepjes bezoeken we verschillende kerken om iets over NETS te vertellen en te laten zien. Met mijn groepje bezoek ik eerst een Engels- en dan een Afrikaans-talige dienst in de binnenstad.



Droog, droog, droog

De krantenkop hierboven laat zien hoe ernstig de droogte in Namibië is. Bijna 100.000 koeien, geiten en schapen kwamen om, honderdduizenden mensen hebben voedselhulp nodig, waterreservoirs zijn bijna leeg en steden als Windhoek stellen waterrestricties in. Zelf trekken we de wc minder door en gebruiken ons douchewater om bomen in de tuin in leven te houden. We zien erg uit naar een goed regenseizoen!



Theologie in Afrika

Joram bezoekt twee conferenties van NetAct, een overkoepelende organisatie van tientallen theologische opleidingen in heel Afrika. Het was mooi om in Kenya en Malawi collega's te ontmoeten, ervaringen en gedachten uit te wisselen en na te denken over thema's als Islam, leiderschap en missionair kerk zijn in de Afrikaanse context. Het is de bedoeling om deze zaken weer door te geven in Namibië.

Zondagmiddag

We sluiten af met een lunch en blikken terug op bijzondere dagen. Iedereen is erg moe, maar wat mooi om samen eenheid te ervaren en samen in de naam van Jezus bezig te zijn!

Oudshoorninafrika

Voor meer informatie,
aanmelden voor ons weblog
of de gebedsmail,
en digitaal geven:
www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Wij zijn ook te volgen via
sociale media:

Facebook: oudshoorninafrika

Instagram: oudshoorninafrika

Youtube: oudshoorninafrika

Ons postadres is:

Fam. Oudshoorn

NETS

P.O.Box 158

Windhoek

Namibia

Contact met de

thuisfrontcommissie:

[ffc.oudshoorninafrika](mailto:ffc.oudshoorninafrika@gmail.com)

@gmail.com



zending verbindt

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (9), Tirza (7), Joëlle (4) en Elise (1) zijn in de zomer van 2018 door de GZB vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met gemeenten in Ameide/Tienhoven en Nijkerkerveen, uitgezonden naar Namibië. Aan de theologische opleiding NETS rusten ze Namibische christenen toe om zelf als discipel van Jezus te leven, de lokale gemeente op te bouwen en het evangelie te delen met anderen.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en uw financiële ondersteuning! Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL91INGB0690762445 tnv GZB Driebergen o.v.v. TFC Joram en Daniëlle Oudshoorn.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl



Het meidenhoekje

Op de foto is Daniëlle met Miriam, Tirza en hun vriendinnetjes aan het oefenen voor de NETS Gospel Show. Meer daarover lees je op pagina 3! De meiden dansten en ze zongen dit lied:

*We pray for Namibia,
Lord, show us Your way.
Let us serve one another,
let us love every day
Let Your light shine everywhere
for the people to see:
only love heals a nation,
in Your world we are free!*

Bekijk de video: www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Gebed

We zijn erg blij met alle mensen die voor ons en Namibië bidden en met ons danken. Via onze website www.gzb.nl/oudshoorninafrika kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse gebedsmail.

Wilt u met ons danken voor:

- Gods bescherming en nabijheid.
- Het mooie Ministry Weekend op NETS en de prachtige Gospel Show.
- Bemoedigende conferenties in Kenya en Malawi.

Wilt u met ons bidden voor:

- Ons gezin in Windhoek.
- Studenten, docenten en medewerkers van NETS, en alle mensen die we tijdens het Ministry Weekend ontmoetten.
- De kerken in de Ovambo-regio en speciaal voor Pr. Kambau en zijn familie.
- Namibië, in een tijd van droogte en economische recessie. Veel mensen hebben het zwaar.